

Afrikadag

Solidariteit verbindt België
met
DR Congo, Burundi en Rwanda



omdat

de vreugde van het evangelie
geen grenzen kent

*Wij allen, christenen, Klein maar dapper in de liefde van
God, zijn geroepen – zoals de heilige Franciscus van Assisi
– om zorg te dragen voor de kwetsbaarheid van de
mensen en de wereld waarin we leven.*

Franciscus



De Belgische Kerk heeft reeds decennialang een hechte relatie met de Kerk in drie landen in Centraal-Afrika, nl. met DR Congo, Burundi en Rwanda. Deze solidariteit komt tot uiting in wederzijdse steun.

Geen enkele kerk is zelfvoorzienend. We zijn afhankelijk van elkaar. Dankzij de steun van de Belgische Kerk zijn er in deze landen veel projecten verwezenlijk. Veel parochies in België rekenen ook op de steun van pastores afkomstig van onder anderen Rwanda Burundi en DR Congo waarvoor de Kerk in België.

Begin deze eeuw werd de hulp vanuit de Belgische Kerk met de Kerk in DR Congo, Burundi en Rwanda structureel gebundeld onder impuls van Missio-België in een raamconventie met de naam 'Pro Afris'.

missio

Missio is hierbij een belangrijke partner om de solidariteit onder de aandacht te houden. Om de vijf jaar wordt deze conventie terug bekeken en opnieuw bekrachtigd.

Afrikadag, de eerste zondag van het jaar, werd zo in het licht geroepen en is in de Belgische Kerk het weekend waarin deze solidariteit o.a. in de collecte van dat weekend concreet wordt gemaakt.

Volwaardig partnerschap

Met de ondertekening van Pro Afris engageert de Belgische bisschoppenconferentie zich met de hulp van Missio om jaarlijks structurele financiële steun over te maken aan de bisschoppenconferenties van de drie landen in Centraal-Afrika.

Wij vertrouwen er voor 100% op dat deze hulp de lokale kerkgemeenschappen ten goede komen en op hun creativiteit om het maximum te halen uit de financiële steun die ze krijgen.

Wilt u steunen?

Stap dan mee met Missio in het partnerschap "Pro Afris" en doneer voor Afrikadag.

Geef uw bijdrage tijdens **de omhaling in de vieringen van 6 en 7 januari**, het feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)

of

doe een gift via rekeningnummer

BE19 0000 0421 1012

**van Missio
met mededeling**

+++ 210/0000/00010 +++

Getuigenis uit Burundi

Mgr. Bonaventure Nahimana

voorzitter van de bisschoppenconferentie in Burundi getuigt:



Aartsbisschop Bonaventure Nahimana

(Foto: Johannes Heim/pde)

De relaties tussen de Kerk van Burundi en de Kerk van België zijn goed en historisch gegroeid. Onze kerken hebben sindsdien ook sterke banden gesmeed, met name door 'Pro Afris'. Deze conventie neemt een bijzondere plaats in omdat ze de evangelische waarden en de erfenis van vele Belgische missionarissen die naar Burundi kwamen levend houdt, mede door steun die de Belgische Kerk ons geeft.

De Pro Afris-overeenkomst speelt een sleutelrol in onze betrekkingen met de Belgische Kerk. Ze heeft onder andere bijgedragen aan de sensibilisering voor de bescherming van minderjarigen, aan het proces over synodaliteit en aan de productie van het Ndongozi Journal. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest.

Getuigenis uit Rwanda

Mgr. Antoine Kambanda

aartsbisschop van Kigali meldt ons:



Kardinaal Antoine Kambanda

(Foto: Grégory Roth voor cath.ch)

De relaties tussen de Kerk in Rwanda en de Kerk in België zijn goed, opbouwend en constructief. Het bewijs is dat ze ver teruggaan en nog steeds gekenmerkt worden door een algemene sfeer van wederzijds begrip en praktische steun, opgebouwd rond de gedeelde waarden van het Evangelie.

Voor ons is 'Pro Afris' een bijzondere uiting van solidariteit omdat ze de evangelische waarden die de historische relaties tussen onze volkeren en onze Kerken kenmerken, vertaalt in pastorale acties en socio-economische feiten.

Ze heeft bijgedragen tot een aantal concrete verwezenlijkingen. Om er slechts twee te noemen: de 13de editie van de Bijbel in de lokale taal, Kinyarwanda, en de bouw van een Pastoraal Centrum voor de Bisschoppelijke Conferentie van Rwanda. Het zijn voor ons waardevolle realisaties die zonder jullie hulp er nog niet waren.

Getuigenis uit DR Congo

Mgr. Marcel Utembi Tapa

aartsbisschop van Kisangani en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van DR Congo laat ons weten:



Aartsbisschop Marcel Utembi Tapa

(Foto: Kerknet.be)

De slogan 'Deel je vreugde' weerspiegelt zeer goed de realiteit van de solidariteit tussen België en DR Congo. De steun van onze Belgische zusterkerk is een bron van vreugde voor vele Congolezen.

Zo worden de medewerkers van de bisschoppenconferentie betaald met respect van de minimumlonen en de medische zorg voor hun gezinnen wordt gewaarborgd. Dit is in ons land niet altijd het geval.

Daarnaast konden we verschillende projecten realiseren zoals het Eucharistisch Congres, alsook de modernisering van de Katholieke Universiteit van DR Congo, in het bijzonder een verdere informatisering van de administratie, om de bescherming van minderheden en jongeren niet te vergeten. Enerzijds heeft dit alles de impact op de evangelisatiemissie van onze plaatselijke Kerk versterkt, anderzijds draagt het nog steeds bij aan een cultuur van bescherming van minderjarigen en kwetsbare mensen in kerkelijke structuren.