

Eucharistieviering van 15-16 oktober 2022 – 29^{ste} zondag door het jaar C

Begroeting:

- P. Goede vrienden, we zeggen dikwijls tegen mekaar ‘beste vrienden’ want we hebben vaak iemand nodig op wie we kunnen rekenen door dik en dun.
 Zo iemand is ook God, een ‘beste vriend’, zeker de beste van allen.
 Hij luistert naar je, Hij hoort je als je bidt.
 Dat leren ons de lezingen van vandaag.
 We worden opgeroepen het bidden nooit op te geven.
 Laten we dan ook deze viering beginnen zoals elk gebed begint:
 in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Inleiding:

- L. In de lezingen van vandaag gaat het over bidden.
 Mozes zit met uitgestoken handen tot God te bidden om hulp in de strijd tegen Amalek.
 Wanneer zijn armen moe worden, zorgden Aäron en Chur voor ondersteuning.
 Ook in onze tijd zijn er mannen en vrouwen nodig die tot God bidden met uitgestrekte armen, zoals Mozes deed en Jezus op het kruis.
 In het evangelie leert Lucas ons met de parabel van de rechteloze rechter en een vasthoudende weduwe dat aanhoudend gebed bij God wel verhoord wordt.

Vergevingsmoment:

- P. Laten we even in ons eigen hart kijken of wij het gebed of de naam van God soms niet misbruiken.

God, zoals een trouwe en bezorgde Vader, houdt Gij van alle mensen.
 Vergeef ons als we soms zo weinig tijd maken om tot U te bidden en ons geloof niet beleven in verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap. Heer, ontferm U over ons.

Jezus, vaak hebt Gij U teruggetrokken om te bidden.
 Gij hebt geleefd vanuit een heel diepe verbondenheid met uw Vader en vertrouwd met heel uw hart op Hem.
 Vergeef ons, als we vaak onze eigen weg willen gaan, los van U en van onze medemensen. Christus, ontferm U over ons.

God, uw naam is 'Ik zal er zijn voor u'.
 Vergeef ons als wij soms twijfelen aan uw nabijheid
 en uw zorg voor onszelf en onze medemensen,
 doorheen alle omstandigheden van ons leven. Heer ontferm U over ons.

- P. Heer, vergeef ons ons tekortkomen
 en leer ons meer te gelijken op U. Amen.

Eer aan God...

Openingsgebed:

- P. God van Liefde, op uw hulp doen wij een beroep.
 Wie anders zou ons kunnen helpen?
 Wij bidden U: bemoedig ons door uw Woord,
 sterk ons met uw genade, opdat wij volharden
 en verder bouwen aan een wereld waar vrede heerst en recht.
 Laat uw Rijk komen, Heer. Amen.

Lezingen

- P. Onze eerste lezing vertelt over zwakken die dreigen het onderspit te moeten delven, maar die toch nog de overwinning behalen dankzij Gods hulp. Ook Jezus leert ons dat God recht zal verschaffen aan hen die, hoewel ze in moeilijkheden zitten, toch bij Hem blijven aankloppen. In de tweede lezing spoort Paulus ons aan trouw te blijven aan de traditie en aan de Schrift.

Eerste lezing (Ex., 17, 8-13)

Uit het boek Exodus

Tweede lezing (2Tim., 3, 14 – 4, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Evangelie (Lc., 18. 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Homilie

Geloofsbelijdenis:

Voorbede:

- P. God blijft niet doof als wij tot Hem roepen.
 Die Boodschap gaf Jezus ons mee in de evangelielezing van vandaag.
 In de voorbeden willen we daarom heel ons leven aan God toevertrouwen
 en onze vreugde en ons verdriet voor Hem uitspreken.

- L. Bidden wij voor de leiders van Kerk en wereld. Dat zij luisteren naar Gods Woord om te ontdekken wat hun te doen staat voor het welzijn van hun onderdanen, vooral voor de zwaksten onder hen. Laten wij bidden...

Bidden wij voor alle christelijke kerken. Dat zij huizen van vrede mogen zijn. Dat zij, in eigen kring, de mensenrechten eerbiedigen en de Blijde Boodschap verkondigen in woord en daad voor elke mens van goede wil. Laten wij bidden...

Bidden wij in deze missiemaand, dat we durven getuigen van ons geloof, dat de Heilige Geest werkzaam is in ons en ons de kracht geeft om onze evangeliserende missie aan te vatten. Laten wij bidden...

Bidden we voor onszelf, wij die ons om de lieve vrede snel aanpassen. Dat wij in ons samen vieren mogen ontdekken wat tot echte vrede leidt, tot geluk van onszelf en vele andere mensen. Laten we bidden...

- P. Heer, onze God, deze vragen leggen wij in uw handen, vervul onze en ook uw verlangens:
dat uw Rijk van vrede overal mag groeien. Amen.

Offerande...

Gebed over de gaven:

- P. Barmhartige God, in brood en wijn hebt Gij ons uw Zoon geschonken. Houd de droom van een wereld waar vrede en recht heerst, in ons levend. Steun ons in ons gebed en in ons pogen recht te doen. Wij bieden U deze gaven aan als tekenen van ons verlangen naar U, van onze honger en dorst om deelgenoot te worden aan uw leven. Amen.

De Heer zal bij U zijn...

Verheft uw hart...

Brengen wij dank aan de Heer onze God

De Heer zal u bewaren.

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Hij is onze dankbaarheid waardig.

- P. Wij danken U, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
 Wij danken U, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 Wij danken U, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
 Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
 Wij danken U, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.
 Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus. Met hen getuigen en loven wij U, God, en zingen U toe vol vreugde...

Heilig, heilig, heilig ...

Groot Dankgebed...

Onze Vader:

- P. Jezus bad voortdurend: in de avondstilte, in de tempel, in de woestijn, op een berg, op het kruis...
 Hij bad alleen of samen met zijn leerlingen. Hij gaf ons een gebedsmodel.
 Laten wij dan ook samen bidden tot Zijn en onze Vader:
Onze Vader ...

Vredewens:

- P. God, ontferm U over onze wereld.
 Toon ons uw weg, uw weg van vrede die het conflict niet ontloopt, maar het aanpakt, geweldloos, met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
 En wensen wij elkaar die vrede nu van harte toe.

Lam Gods

Communie

- P.** Jezus zag het als zijn roeping om Gods liefde op een bijzondere manier voelbaar te maken.
En daarom geeft Hij zichzelf ook nu aan ons in dit gebroken brood.
Dit is het Lam Gods...

Bezinning:

- L.** Bidden is lichamelijk en geestelijk gezond.
De rust. De stilte in en rond je lichaam, de stilte in je hart.
Ze maken plaats en scheppen ruimte voor de onzichtbare wereld,
voor kosmische krachten.
De geest, die alles beweegt en wachtend reeds in je aanwezig is,
krijgt nieuwe kansen.
Je zult 'licht' ervaren en in dat licht alles heel anders zien.
Je zult herschapen worden.

Slotgebed:

- P.** God, Bron van leven,
Gij houdt de droom in ons levend die ook U voor ogen staat:
een wereld waar vrede heerst en recht wordt gedaan aan ieder mensenkind.
Wij bidden U:
vul met uw genade aan wat aan ons menselijk pogen ontbreekt,
en schenk ons de kracht om vrede te stichten
waar wij die op eigen houtje niet tot stand kunnen brengen. Amen.

Zending en zegen:

- P.** Bidden is een manier om levend te houden wat je verlangt of hoopt.
Bidden is één worden met God.
Moge God ons bidden verhoren.
Moge Gods Geest voortaan ons hart en onze gemeenschap
bezielen tot meer geloof, vertrouwen en gebed.
Daartoe zegene Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.