



Openingstekst

Toen Jezus geboren was, kwamen er stergeleerden bij de stal. Het waren wijze mannen. Zij waren bij de eersten die Jezus leerden kennen. Later vertelden ze het nieuws verder aan alle mensen van goede wil.

Vandaag willen wij als Sterzangers hetzelfde doen. We willen mensen tonen dat het goed is om te leven als Jezus, die als klein kindje werd geboren in een stal. Zo bescheiden. Maar Hij groeide uit tot een groot voorbeeld voor ons allemaal. Wij willen leven als Jezus en dat aan andere mensen tonen. Daarom gaan wij vandaag al zingend over Hem vertellen. We zamelen daarbij geld in voor leeftijdsgenoten wereldwijd.

Gebed

Lieve God

Om **licht** zijn we gekomen
Licht in donkere dagen
Licht op onze weg.

Om **warmte** zijn wij gekomen
Warmte voor koude handen
Warmte die de kou verjaagt.

Om **blijheid** zijn wij gekomen
Blijheid om de geboorte van Jezus
Blijheid met mensen om ons heen.

Bezinningstekst

Je hoeft niet veel te spreken
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat je vrede vindt
als je dit Kind naar binnen laat.
Je hoeft geen schatten mee te dragen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven
wanneer je naar de kerststal gaat,



als je maar begrepen hebt
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat,
dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat in 't nieuwe jaar
dit Kind je niet verlaat.

Frans Weerts

Zending

De Wijzen die de ster volgden
naar het Kind,
hebben daarna hun weg verder gezet.
Door de ontmoeting met het Kind is hun hart veranderd.
Zij hebben die boodschap aan iedereen verteld.
Jullie Sterzangers gaan hun weg ook vervolgen
en de vredesboodschap van huis tot huis brengen.

Volg de ster
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.