



Intredelied

♪ Komt allen tesamen (ZJ 218)

Welkomstwoord

Sterzanger

We vieren vandaag hoe God zich kenbaar maakte aan de mensen. Drie wijzen lieten zich leiden door een ster. Die ster gaf hen hoop en vertrouwen. Zij bracht licht in een soms duistere wereld. Zij wierp ook een ander licht op het leven van de drie. Deze drie van wie men zegt dat zij wijzen waren, stapten vol vertrouwen op het nieuwe leven af. Zij richtten zich op de goede boodschap en niet op de angst voor het onbekende. Deze goede boodschap liet hen van richting veranderen. Hun leven nadien was nooit meer hetzelfde.

Ook wij mogen vandaag deze boodschap ervaren. En daarna mogen we dit blijde nieuws zelf verspreiden aan iedereen, ook aan hen die nog nooit van Jezus of de Blijde Boodschap hoorden.

Kruisteken

Priester

De Drie Wijzen, symbool van mensen onderweg, zochten naar God.

Laten we samen op weg gaan, door de Heer gezegend:
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

Vergevingsmoment

Priester

Heer, zoals de Drie Wijzen zijn ook wij op zoek naar het licht,
zeker nu de coronacrisis ons al zo lang in het donker zet.
Maak dat wij het licht niet in onbenulligheden zoeken,
maar op zoek gaan naar uw ware licht.
Laat ons daarom bidden om uw ontferming.

Sterzanger

Heer, Gij zijt het licht in ons leven.
Ontferm U over ons.

Allen

♪ Heer, ontferm U.



Sterzanger

Christus, Gij zijt de ster die ons hoop geeft
in een wereld die soms wanhopig is.
Ontferm U over ons.

Allen

♪ Christus, ontferm U.

Sterzanger

Heer, Gij verzekert ons een toekomst
waarin wij nieuw leven vinden.
Ontferm U over ons.

Allen

♪ Heer, ontferm U.

Priester

Moge God zijn licht over ons doen stralen
zodat ook wij licht kunnen zijn voor anderen.
Dat vragen wij vandaag en alle dagen.
Amen.

Loflied

♪ Eer zij God in deze dagen (ZJ 221)

Openingsgebed

Priester

Menslievende God,
ga met ons mee zoals de ster met de Drie Wijzen.
Laat ons elke dag opnieuw meer mens worden voor elkaar
zoals uw Zoon ook mens was en is voor ons.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Eerste lezing



Tussenzang

♪ Voor kleine mensen (ZJ 207)

Evangelie

Homilie

Geloofsbelijdenis

Vorbeden

Priester

God, Schepper van hemel en aarde,
We bidden om wijsheid:

Sterzanger

Voor alle mensen wiens leven onzeker is,
voor wie wegtrekt uit een duistere omgeving en elders nieuw leven zoekt.
Dat deze mensen uw liefde en licht mogen ervaren in andere mensen onderweg.

Allen

♪ Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
Met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. (ZJ 212)

Sterzanger

Voor wie eenzaam is en geen hoop of vertrouwen in de toekomst heeft.
Dat zij U mogen vinden als nieuwe bron van hoop.

Allen

♪ Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
Met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. (ZJ 212)

Sterzanger

Voor onszelf, dat wij niet blijven zitten met frustraties om wat er mis gaat.
Maar dat wij met handen en voeten uitdrukking geven aan uw openbaring
in de kleine dingen die wij doen.



Allen

♪ Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
Met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. (ZJ 212)

Lector

Voor de Sterzangers van deze parochie;
dat zij zich verbonden voelen met kinderen van over de hele wereld
en in India in het bijzonder;
dat zij uw liefde mogen voelen en doorgeven.

Allen

♪ Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
Met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. (ZJ 212)

Priester

God, wij danken U voor uw licht,
voor de wijzen maar vooral voor Jezus,
uw Zoon, die als een kind naar ons toe kwam,
weerloos als wij mensen zelf.

Amen.

Offerande

Terwijl de lector onderstaande tekst leest, brengen Sterzangers de gaven naar voor.

De Drie Wijzen brachten goud naar Jezus. Wij brengen vandaag het **geld** van de collecte (**OF** “de opbrengst van onze Sterzing-actie”, indien de viering na het Sterzingen plaatsvindt) voor het altaar. We willen hiermee uitdrukken dat de wereld pas rijk is, als mensen met elkaar delen.

De Drie Wijzen brachten wierook en mirre mee, die vroeger als medicijn gebruikt werden. Wij brengen **wierook** naar voor, omdat God zieke mensen nabij is.

De Drie Wijzen volgden de ster. Ook onze Sterzangers volgen diezelfde ster van God. Daarom brengen we een **ster** naar voor, om te tonen dat zij God volgen en zijn zegen naar de mensen brengen.

Jezus zei: “Ik ben het brood van de wereld.” Wij brengen **brood** naar het altaar, zodat het zijn lichaam kan worden.

Jezus heeft gezegd: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.” Wij bieden Jezus **wijn** aan, als teken dat we zonder Hem niet kunnen leven.



Gebed over de gaven

Priester

Ook wij leggen onze geschenken neer bij de kribbe,
onze goede wil om te doen wat goed is.
Zoals de Wijzen willen ook wij onze weg verderzetten met U
en ons leven zo een andere richting geven.
Aanvaard ons offer en wees ons nabij.

Allen

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en
van heel zijn heilige Kerk.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Priester

Met de ster voor ons die ons richting geeft,
bidden wij tot God, onze Vader:

Allen

Onze Vader...

Vredeswens

Priester

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen

En met uw Geest.

Priester

Geven wij elkaar een coronaveilig teken van die vrede.

Communie



Bezinning na de communie

Lector

Laat mij verder gaan op de weg die ik gekozen heb.
Laat mij verder gaan, op weg met anderen.
Laat mij verder gaan, verder dan ikzelf had kunnen denken.
Laat mij verder gaan.
Maar blijf bij mij en toon mij de kuilen in de weg
en de kleine paadjes
die ik niet altijd zie.
Laat mij verder gaan maar laat me niet alleen.

Gebed na de communie

Priester

Vandaag hoorden we hoe Gij ons steeds zult leiden
naar uw licht.
We mochten ervaren hoe Gij uw liefde steeds
naar ons toezendt.
Die liefde mogen wij dankbaar ontvangen
en met veel vreugde doorgeven
zodat iedereen overal in de wereld
er deel kan aan hebben.
Amen.

Slotlied

♪ Door de liefde laat u wakken

Door de liefde, laat U wakken,
Spoedt U herders, op de baan,
om naar Bethlehem te trekken.
En om naar de stal te gaan.

Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen, die van goeden wille zijn!

Wie komt hier ons ruste storen,
in het midden van de nacht.
Door zo blijde jubelkoren,
Samen spelend onverwacht.

Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen, die van goeden wille zijn!



Vreest niet, herders, 't zijn goê maren
Van een onverwachte vreugd,
Die ik jullie kom verklaren:
Weest nu, herders, al verheugd!

Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen, die van goeden wille zijn!

Zending en zegen

Priester

De Wijzen die de ster volgden
naar het Kind
hebben daarna hun weg verder gezet.
Door de ontmoeting met het Kind is
hun hart veranderd.
Zij hebben die boodschap aan iedereen verteld.
Onze Sterzangers gaan hun weg ook vervolgen
en de vredesboodschap van huis tot huis brengen.

De ster volgend, gaan wij van hier heen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.