



*Geloof
doet
delen*

Laat je raken
door de blik
van de ander
en deel vanuit
Gods eindeloze
liefde

Viering voor 31 oktober 2021

31^e zondag doorheen het jaar B

missio

Begroeting en kruisteken

V. Moge Gods zegen met ons zijn,
wij zijn vandaag door God zelf uitgenodigd.
God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest.

A. Amen.

Inleiding

L. Vandaag horen we in het evangelie een Schriftgeleerde aan Jezus vragen: “Wat is het allereerste gebod?” Hij vraagt dit niet om aan Jezus een strikvraag te stellen of Hem op de proef te stellen, maar gewoon als iemand die het goed meent en in Jezus iemand ziet die hem kan adviseren. Het antwoord van Jezus is duidelijk: de liefde voor God en de liefde voor de naaste zijn het belangrijkste in het leven.

Vandaag is het de laatste zondag van oktober, van de missiemaand. Maar missie blijft belangrijk, het ganse jaar door. Omdat Gods liefde ook nooit stopt en wij die moeten blijven doorgeven aan onze naasten!

Gebed om ontferming

V. Laten we ons afvragen of we in ons leven wel goed bezig zijn, of wat we zeggen en doen wel in overeenstemming is met ons engagement als christen.

L. We denken dikwijls dat wij goed bezig zijn als we niet opzettelijk iets verkeerd doen. Het is gemakkelijker ons te houden aan geboden en verboden dan ons met hart en ziel in te zetten voor U en uw Boodschap. Heer, ontferm U...

A. Heer, ontferm U over ons.

L. We hebben het vaak moeilijk met mensen die met een andere culturele blik naar onze wereld kijken. Onze bereidheid om hen te aanvaarden of hen een echte kans te geven is vaak miniem. Christus, ontferm U...

A. Christus, ontferm U over ons.

L. Al te dikwijls laten wij ons beïnvloeden door maatschappelijke visies die vaak mijlenver van uw Boodschap staan. Heer, ontferm U...

A. Heer, ontferm U over ons.

V. Moge God ons genadig zijn, onze bedoelingen uitzuiveren en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven.

A. Amen.

Gloria

Openingsgebed

- V. God van Liefde,
wij ervaren U op onze levensweg als een liefdevolle Vader.
Wij bidden U:
geef dat onze wederliefde gestalte krijgt in ons bestaan van elke dag.
Schenk ons de geest en de daadkracht van Jezus Christus,
die voor ons Weg, Waarheid en Leven is.
- A. Amen.

Eerste lezing Deuteronomium 6, 2-6

- V. In de eerste lezing zegt Mozes tot zijn volk: De Heer is onze God, de Heer is de Enige. Gij moet de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.
- L. Eerste lezing uit het boek Deuteronomium.

‘Houd je aan de regels die ik jullie geef. Zo laat je zien dat je eerbied hebt voor de Heer, jullie God. En dan zullen jullie gelukkig zijn, je hele leven lang. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen en kleinkinderen. Luister dus goed, Israëlieten, en houd je aan Gods regels. Dan zullen jullie gelukkig zijn in het land dat de Heer, jullie God, aan jullie beloofd heeft. Het land waar iedereen altijd meer dan genoeg te eten en te drinken heeft. En dan zullen jullie een groot volk worden.

Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.

Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet!

Antwoordpsalm Psalm 18

Tweede lezing Hebreëën 7, 23-28

- V. In de tweede lezing horen we dat het priesterschap van Jezus onvergankelijk is.
- L. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreëën.

De Levieten zijn sterfelijk, dus er moeten steeds weer nieuwe priesters komen. Maar Jezus leeft voor altijd. Hij blijft dus ook voor altijd priester. Daarom kan Hij mensen die via Hem bij God komen, voor altijd redden. Want Jezus laat ons niet in de steek.

Jezus is de hogepriester die wij nodig hebben. Want Hij hoort bij God, en Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Hij is volmaakt goed. En Hij woont niet tussen zondige mensen, maar bij God in de hemel.

De hogepriesters worden priester volgens de regels van de Joodse wet. Ze zijn mensen zoals iedereen. Daarom moeten ze elke dag offers brengen voor wat ze zelf verkeerd hebben gedaan. Pas dan kunnen ze offers brengen voor de fouten van andere mensen.

Jezus, onze hogepriester, hoeft niet elke dag te offeren. Hij hoefde maar één offer te brengen. Hij heeft namelijk zichzelf geofferd, toen Hij voor de mensen stierf aan het kruis. God zelf heeft Hem daarna in de hemel hogepriester voor altijd gemaakt. Dat deed God met een plechtige belofte. Die belofte zorgde ervoor dat de wet niet meer nodig was.

Acclamatie

Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften (59 4k)

Evangelie

Marcus 12, 28b-34

- V. In het evangelie wordt het eerste gebod bekrachtigd door het tweede gebod: gij zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Twee geboden die in ons leven moeten samenvloeien tot één grote uitdaging.
- V. De Heer zal bij u zijn.
- A. De Heer zal u bewaren.**
- V. Wij lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
- A. Lof zij U, Christus.**
- V. Een wetsgeleerde vroeg aan Jezus: ‘Wat is de belangrijkste regel in de wet?’
Jezus antwoordde: ‘Dit is de belangrijkste regel: “Luister goed, Israëlieten! De Heer, onze God, is de enige God. Je moet van Hem

houden met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.” Daarna komt deze regel: “Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.” Dat zijn de twee belangrijkste regels.’

De wetsleraar zei: ‘Inderdaad, meester, U hebt gelijk. Alleen de Heer is God, er is geen andere God. En wij moeten van Hem houden met ons hele hart, met ons hele verstand en met al onze kracht. En van de mensen om ons heen moeten we evenveel houden als van onszelf. Die regels zijn veel belangrijker dan alle offers in de tempel.’

Jezus vond dat een verstandige reactie. Daarom zei Hij: ‘Jij bent dicht bij Gods nieuwe wereld.’

Daarna durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbede

- V. Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt in ons hoofd maken we het even stil in ons en bieden we onze gebedsintenties aan de Heer aan.

- L. Bidden wij dat liefde mag gelden als de grondregel van ons leven. Laten wij bidden...

- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**

L. Bidden wij dat wij God niet bekijken
als een strenge wetgever of rechter
die waakt over het naleven van wetten en regels,
maar een God van oneindige liefde en mededogen.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L. Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij de voornaamste zaken van de Blijde Boodschap
hebben begrepen en in praktijk brengen
en zo, samen, op weg gaan naar Gods Rijk.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L. Bidden we voor onszelf.
Dat wij in staat zijn liefde tot God
en liefde voor de mensen bijeen te houden
en vanuit die kern te leven en gemeenschap te vormen.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

V. Liefdevolle God, ga met ons mee op de weg van de liefde.
Dat wij elkaar tot steun en bemoediging zijn.
Wij vragen U: geef ons een liefdevol hart
om warmte en genegenheid uit te stralen, elke dag opnieuw.

A. Amen.

Bereiding van de gaven

Lied bij de bereiding van de gaven

Aan wat op aarde leeft (59 420)

Gebed over de gaven

- V. God, in dit teken van brood en wijn
herkennen we de grenzeloze liefde van uw Zoon Jezus.
Geef dat ook wij onszelf durven schenken
met heel ons hart en met heel onze ziel.
Maak van ons mensen die durven liefhebben.
Dit vragen we U door Jezus Christus, uw mens geworden liefde.
- A. **Amen.**

Eucharistisch gebed

Onze Vader

- V. Door Jezus opgeroepen om veelvuldig vrucht voort te brengen
willen met Hem bidden tot zijn en onze Vader.
- A. **Onze Vader...**

Vredeswens

- V. Vrede kan je niet kopen. Je kan ze niet afdwingen.
Echte vrede wordt het pas als we elkaar een goed hart toedragen.
De Heer zelf gaat ons daarin voor.
Vrede is zijn geschenk voor ons allen en voor allen die ernaar verlangen.
Moge de vrede van de Heer altijd en overal met ons zijn.
- A. En met uw Geest.**
- V. En wensen wij ook elkaar die vrede toe...

Lam Gods

Communie

- V. Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods...
- A. Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.**

Lied na de communie *Wie oren om te horen heeft (59 594)*

Bezinning

- L. Wie van ons weet nog dat liefde te maken heeft
met gave en overgave,
met de diepe vreugde van het gegeven zijn voor de ander,
met een hart hebben voor de ander,
met tederheid en zachtmoedigheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met afstand nemen van macht en bezit,
met afstand doen van geweld,
met vrede?

Wie van ons weet nog dat liefde te maken heeft met verantwoordelijkheid?
En wie van ons weet nog dat God de uitvinder is van de liefde.
Want God is liefde!

Gebed na de communie

- V. God, Vader, Gij hebt ons wetten gegeven
als wegwijzers van dood naar leven.
Behoed ons voor starheid en willekeur.
Houd in ons het besef levend dat uw Liefdeswet een geschenk is
waarop wij met dankbaarheid mogen antwoorden.

A. Amen.

Slotlied *Zo lief heeft God de wereld (39 548)*

Zending en zegen

V. God, wij beluisterden uw Woord en vierden onze verbondenheid.
Zegen ons dan met uw kracht ten leven,
opdat wij metterdaad werken aan uw Rijk
waar mensen voor elkaar leven.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

A. Amen.