



*Geloof
doet
delen*

Laat je raken
door de blik
van de ander
en deel vanuit
Gods eindeloze
liefde

Viering voor 24 oktober 2021

30^e zondag doorheen het jaar B

Missiezondag

missio

Begroeting en kruisteken

V. Mogen wij inzien waartoe Gods woord ons oproept.
Moge Hij dit samen luisteren en samen bidden zegenen:
in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

A. **Amen.**

Inleiding

L. Het is Missiezondag vandaag.
Het woord 'Missiezondag' roept al lang niet meer het beeld op van stoere missionarissen of kloeke missiezusters die naar verre, onbekende landen trekken om er heidenen te gaan bekeren. Dat beeld ligt reeds ver achter ons. Tegenwoordig spreken velen over 'ontwikkelingshulp' of 'ontwikkelingssamenwerking'. Maar door dit woordgebruik wordt soms een belangrijke dimensie uit het oog verloren.
Missiezondag is er speciaal om onze verbondenheid met kerkgemeenschappen wereldwijd onder de aandacht te brengen. Zij timmeren aan een eigen toekomst en proberen de Boodschap van Jezus te vertalen naar hun eigen cultuur. Zo vieren ze Gods Woord in verbondenheid met hun eigen religieuze traditie en in verbondenheid met ons allemaal.

Gebed om ontferming

- V. Laten we, aan het begin van deze viering, vragen om ontferming...
- L. Heer, er zijn veel mensen die het moeilijk hebben, maar wij lopen er liever met een grote boog omheen, zodat we ze toch maar niet hoeven te zien en zeker niet moeten helpen. Heer, ontferm U...
- A. Heer, ontferm U over ons.**
- L. Soms oordelen wij veel te snel en ten onrechte over andere mensen of andere volkeren, omdat we te weinig moeite doen om hun bedoelingen goed te begrijpen. Christus, ontferm U...
- A. Christus, ontferm U over ons.**
- L. Heer, zo vaak zijn we blind voor uw Boodschap, omdat we al te zeer op onszelf gericht zijn. Heer, ontferm U...
- A. Heer, ontferm U over ons.**
- V. Moge God ons vergeving schenken en onze ogen openen voor de weg naar zijn Rijk.
- A. Amen.**

Gloria

Openingsgebed

V. God, Vader van alle mensen, zie ons hier: wij, uw mensen op zoek naar geluk en vrede, hunkerend naar licht en uitzicht. Open onze ogen, open ons hart, zet ons in beweging samen met anderen, samen met mensen over heel de wereld. Ga met ons mee op onze levensweg.

A. Amen.

Eerste lezing *Jeremia 31, 7-9*

V. In de eerste lezing horen we hoe de Israëlieten in vreugde terugkeren uit de ballingschap.

L. Eerste lezing uit de profeet Jeremia.

De Heer zegt: 'Juich van vreugde, wees blij! Zing een vrolijk lied over Israël, het belangrijkste volk op aarde. Laat horen dat je blij bent, en roep: 'Israël is niet verdwenen. De Heer heeft zijn volk gered!''

De Heer zegt: 'Ik haal mijn volk terug uit het verre noorden en uit de verste landen op aarde. Ze komen allemaal terug, ook de mensen die blind zijn, en de mensen die niet kunnen lopen. Ook vrouwen die zwanger zijn of moeten bevallen. Een enorme groep mensen zal terugkomen!

Huilend zullen ze op weg gaan, maar ik zal hen troosten en leiden. Ik breng hen langs de plaatsen waar ze water kunnen drinken. En langs goede wegen, waar niemand zal struikelen. Want Ik houd van mijn volk Israël, zoals een vader houdt van zijn oudste zoon.'

Antwoordpsalm Psalm 126

Tweede lezing Hebreëën 5, 1-6

- V. De tweede lezing zegt ons dat het God zelf is die Jezus Christus heeft aangesteld als hogepriester.

- L. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreëën.

De hogepriester is een man die God om hulp mag vragen voor andere mensen. Hij brengt offers voor wat zij verkeerd gedaan hebben. De hogepriester weet hoe moeilijk het is om te leven zoals God het wil. Want hij leeft zelf ook niet altijd zoals God het wil. Daarom moet hij ook offers brengen voor wat hij zelf verkeerd gedaan heeft.

Niemand kan zichzelf hogepriester maken. God kiest iemand uit om hogepriester te worden. Dat deed Hij al bij Aäron, de eerste hogepriester.

Ook Christus heeft zich niet zelf hogepriester gemaakt. Dat heeft God gedaan. Want in de heilige boeken heeft God tegen Christus gezegd: "Vanaf vandaag ben Jij mijn Zoon en ben Ik jouw Vader." En God heeft ook gezegd: "Jij zult priester voor altijd zijn, net als Melchisedek."

Acclamatie Geprezen de Heer (39 4i)

V. In het evangelie luisteren we naar het gekende verhaal van de blinde Bartimeüs.

V. De Heer zal bij u zijn.

A. De Heer zal u bewaren.

V. Wij lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.

A. Lof zij U, Christus.

V. Jezus en de leerlingen kwamen aan in Jericho. Ze liepen door de stad, en een grote groep mensen liep mee. Toen ze de stad weer uit gingen, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Hij heette Bartimeüs.

Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te roepen: 'Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!'

De mensen zeiden: 'Houd toch je mond!'

Maar hij begon nog veel harder te roepen: 'Zoon van David! Heb medelijden met mij!'

Jezus bleef staan en zei: 'Roep die man hier.'

De mensen riepen de man. Ze zeiden: 'Rustig maar. Sta op, Jezus roept je.'

Meteen liet de man zijn jas op de grond vallen. Hij sprong op en ging naar Jezus.

Jezus vroeg aan hem: 'Wat kan Ik voor je doen?'

De blinde man antwoordde: 'Meester, ik wil weer kunnen zien.'

Jezus zei: 'Dat is goed. Je bent beter geworden dankzij je geloof.'
Op datzelfde moment kon de man weer zien. Hij ging met Jezus mee,
op weg naar Jeruzalem.

Homilie

Je vindt een homiletische suggestie voor deze Missiezondag op www.missio.be.

Geloofsbelijdenis

Voorbede

- V. Brengen wij nu onze persoonlijke gebeden voor de Heer...
- L. Geef ons ogen, God,
die de noden zien van anderen,
zowel hier bij ons als andere landen waar ook ter wereld.
Maar geef ons ook ogen die zien waar Gij redding en bevrijding brengt.
Laten wij bidden...
- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**
- L. Geef ons monden, God,
om onze nood en die van anderen uit te schreeuwen,
zowel hier als wereldwijd.
Maar geef ons ook monden die "dank U" kunnen zeggen
voor uw zorgende nabijheid.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L. Geef ons harten, God,
die zich in kwetsbaarheid durven openstellen.
Maar geef ons ook harten die zich kunnen inleven
in andermans boosheid en verdriet.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L. Bidden we vandaag voor onze zusters en broeders
van kerkgemeenschappen in de hele wereld,
en in India in het bijzonder.
Mogen zij ervaren dat God hen steeds nabij blijft,
ook in soms moeilijke omstandigheden.
Laten wij bidden...

A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

V. God, Gij wilt niet dat wij dwalen in duisternis.
Licht ons bij onze levensweg.
Dan zal uw Koninkrijk ons niet ontgaan.

A. Amen.

Bereiding van de gaven

- V. In de hele wereld gaan de collectes tijdens de kerkdiensten vandaag naar Missio. Deze internationale katholieke organisatie beheert het universele solidariteitsfonds van onze Kerk.

Dit fonds dient om projecten van lokale kerkgemeenschappen in de hele wereld te steunen. Op die manier krijgt elke gemeenschap van onze wereldkerk de kans om te bouwen aan een warme, gastvrije Kerk waarin er aandacht is voor iedereen en de meest kwetsbaren in het bijzonder. Onze Kerk wil de Bartimeüsen van onze tijd nabij zijn vanuit een evangelische bekommernis!

In België voelen we ons vandaag bijzonder verbonden met de Kerk in India. Ook zij wil dichtbij mensen zijn, ook al is dat niet altijd makkelijk door verschillende crisissen of een beperkte godsdienstvrijheid. De kracht van onze Blijde Boodschap is sterker dan elke hindernis!

Denk aan de grote evangelische inzet van onze kerkgemeenschappen wanneer je straks bijdraagt aan de collecte. Bedankt!

Lied bij de bereiding van de gaven

Mensen, wij zijn geroepen om te leven (39 591)

Gebed over de gaven

- V. Alles wat Hij was en had, tot zijn leven toe,
stelde Jezus in dienst van de mensen.
Daarom geloven we dat Hij zich ook vandaag wegschenkt
in dit brood en deze wijn,
dat Hij voor ons voedsel voor onderweg wil zijn en bron van vreugde.
Mogen wij, zijn voorbeeld achterna, de weg van 'dienen' gaan.

A. Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

- V. Laten wij ons leiden door de gezindheid van Jezus van Nazaret,
en in verbondenheid met onze broeders en zusters wereldwijd,
bidden tot de Vader van ons allen.

A. Onze Vader...

Vredeswens

- V. Heer Jezus, Gij roept mensen op om in uw voetspoor te treden,
uw voetspoor van vrede, vrede over de ganse wereld,
vrede onder elkaar, vrede in eigen hart.
Maak ons tot boodschappers van uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

A. En met uw Geest.

V. Wensen wij ook elkaar die vrede toe...

Lam Gods

Communie

V. “Rabbouni, maak dat ik weer kan zien!”
Moge dit gebed van Bartimeüs ook ons gebed zijn,
nu Jezus zich in dit gebroken brood aan ons aanbiedt.
Dit is het Lam Gods...

**A. Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.**

Lied na de communie De Heer heeft mij gezien (39 559)

Bezinning

- L. Zo spreekt de Heer: Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig. Kom, Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.
Ik heb je lippen nodig om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht,
om te zien waar zij op elkaar zijn uitgekeken.
Ik heb je voeten nodig om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,
om met nieuwe moed naar de stad van de mens te gaan.
Ik heb je lichaam en je geest nodig om allen lief te hebben die je zijn
toevertrouwd,
om het lijden van je medemensen te helpen dragen.
Ik heb je nodig, mijn vriend, om anderen vrij te maken
van zichzelf en van alles wat hen bedrukt.
Kom dan, ga op weg, je bent gezonden
om uit te varen naar een land dat Ik je zal wijzen...

Gebed na de communie

- V. Heer, geef me een hart dat voor U openbloeit.
Geef mij ogen om U te zien,
een mond die over U durft spreken,
handen die handelen in uw naam,
voeten die voor U willen wandelen.
Heer, geef dat ik kan zien waartoe Gij mij roept, waartoe Gij mij zendt.
- A. **Amen.**

Slotlied *Dank U, Vader (59 764)*

Zending en zegen

- V. Bartimeüs riep luidkeels, sprong overeind, een en al vertrouwen.
Spontaan sloot hij zich aan als volgeling van Jezus.
Moge zoveel vurig geloof ons tot voorbeeld zijn,
zodat wij in daad en waarheid volgelingen van Jezus worden.
Daartoe worden wij geroepen en gezegend door God, die is:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
- A. **Amen.**