



*Geloof
doet
delen*

Laat je raken
door de blik
van de ander
en deel vanuit
Gods eindeloze
liefde

Viering voor 17 oktober 2021

29^e zondag doorheen het jaar B

missio

Begroeting en kruisteken

V. Beste medegelovigen, van harte welkom in deze viering
Moge Gods zegen rusten op dit samenzijn:
in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

A. **Amen.**

Inleiding

L. We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken:
veel mensen streven ernaar groter of beter te zijn dan een ander,
meer aanzien te hebben, carrière te maken,
en dat vaak ten koste van de ander.
Ook de apostelen vormen daarop geen uitzondering:
ze azen op de beste plaatsjes in Gods Rijk.
Maar Jezus trekt een streep door hun rekening:
in het Rijk van God komt er niet op aan om de eerste of de beste te zijn,
maar om dienaar te zijn van de minsten.

Gebed om ontferming

- V. Bidden we aan het begin van deze viering om ontferming...
- L. God, uw Zoon Jezus heeft ons voorgeleefd
wat het betekent om ons voor andere mensen in te zetten.
Vergeef ons als wij ons soms liever laten dienen
dan zelf dienstbaar te zijn aan anderen.
Heer, ontferm U...
- A. Heer, ontferm U over ons.**
- L. Christus, Gij hebt nooit uw eigen eer gezocht,
maar hebt als een dienaar zelfs uw leven gegeven voor de mensen.
Vergeef ons als wij onszelf op het voorplan willen plaatsen
en te weinig oog hebben voor de inzet en de talenten van anderen.
Christus, ontferm U...
- A. Christus, ontferm U over ons.**
- L. God, Gij nodigt ons uit om naar anderen toe te gaan.
Maar dienstbaar zijn aan anderen betekent ook dat wij respect
opbrengen voor de cultuur, de gewoonten, zelfs de religieuze
overtuiging van anderen.
Vergeef ons als wij ons vaak beter voelen dan die anderen.
Heer, ontferm U...
- A. Heer, ontferm U over ons.**
- V. Heer, wij vertrouwen op uw kracht
en hopen dat Gij ons nabij blijft met uw milde goedheid en liefde.
Leer ons groeien in ontvankelijkheid en dienstbaarheid.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer.
- A. Amen.**

Gloria

Openingsgebed

- V. Wij zijn hier bijeen rond het Woord van Jezus,
Hij die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Open ons hart voor zijn oproep, Heer.
Stimuleer ons om Hem na te volgen, elkaar schragend en dragend,
elkaar dienstbaar nabij, van harte vrede voor elkaar zijn.
- A. **Amen.**

Eerste lezing *Jesaja 53,10-11*

- V. Jezus is de rechtvaardige die de last van de fouten van de zijnen op zich neemt, zegt ons de eerste lezing.
- L. Eerste lezing uit de profeet Jesaja.

De Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen.

Gods dienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven, en hij zal veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht.

Antwoordpsalm *Psalm 33*

Tweede lezing *Hebreeën 4,14-16*

- V. In de tweede lezing horen we dat Jezus een mens was die steeds bereid was om te dienen.

- L. Lezing uit de brief van de Heilige apostel Paulus aan de Hebreeën.

Wij horen bij Jezus, de Zoon van God. Dat geloven we, en daar moeten we aan vasthouden. Jezus is naar de hemel gegaan. En daar, bij God zelf, is Hij onze hogepriester geworden.

Jezus, onze hogepriester in de hemel, heeft veel moeten lijden, net als wij. Zelf heeft Hij nooit iets verkeerd gedaan. Maar Hij weet wel hoe moeilijk het is om geen verkeerde keuzes te maken.

Laten we daarom vol vertrouwen leven als volk van God. En als het nodig is, helpt Jezus ons. Want Hij is onze hogepriester. Hij heeft medelijden met ons, en Hij is goed voor ons.

Acclamatie *Geprezen de Heer (39 40)*

Evangelie *Marcus 10,35-45*

- V. In het evangelie horen we hoe Jakobus en Johannes de beste plaatsen opeisen in het Rijk van God.

- V. De Heer zal bij u zijn.

- A. De Heer zal u bewaren.**

V. Wij lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.

A. Lof zij U, Christus.

V. De broers Jakobus en Johannes kwamen naar Jezus toe met een vraag. Ze zeiden: 'Meester, wilt U ons iets beloven?'
Jezus vroeg: 'Wat moet Ik jullie beloven?'
Zij zeiden: 'Als U straks bij God bent, mogen wij tweeën dan naast U zitten? De één rechts en de ander links?'
Maar Jezus antwoordde: 'Jullie weten niet wat je vraagt! Jullie weten toch wat Ik moet meemaken: Ik moet lijden en gedood worden. Kunnen jullie dat soms ook?'
Ze zeiden: 'Ja, dat kunnen we.'
Toen zei Jezus tegen hen: 'Inderdaad. Jullie zullen hetzelfde meemaken als Ik. Ook jullie zullen lijden en gedood worden. Maar Ik bepaal niet wie er straks naast Mij mogen zitten. Dat bepaalt God.'

De andere leerlingen hoorden wat Jakobus en Johannes gezegd hadden. Ze werden kwaad.

Jezus riep de leerlingen bij elkaar en zei: 'Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. En mensen met macht spelen de baas over anderen. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de andere dienen. Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. Want ook Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.'

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbede

- V. Voor mensen dichtbij en ver weg bidden wij tot God die om ons allen bekommerd is.
- L. Bidden wij voor onze Kerk.
Dat zij de kracht en de moed mag vinden
om steeds te kiezen voor de minsten, wereldwijd.
Laten wij bidden...
- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**
- L. Bidden we voor hen die voorgaan in Gods Kerk.
Dat allen aan wie zij leiding geven zich gewaardeerd weten
als medewerkers van die geloofsgemeenschap
en dat zij mogen groeien in het bewustzijn van hun eigen talenten.
Laten wij bidden...
- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**
- L. Bidden wij voor de machtigen der aarde,
voor hen die het lot van anderen in handen hebben.
Dat zij het welzijn mogen beogen van iedereen
die aan hun zorgen is toevertrouwd
en dat zij slechts groot zouden zijn in dienstbaarheid.
Laten wij bidden...
- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**

- L. Bidden wij voor onszelf.
Dat dienstbaar zijn aan de ander, in woord en daad,
een bewuste keuze mag zijn in ons leven van elke dag.
Laten wij bidden...
- A. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.**
- V. God, Vader, beziel uw mensen van hoog tot laag
met de Geest van Jezus, uw Zoon.
- A. Amen.**

Bereiding van de gaven

Lied bij de bereiding van de gaven

Welzalig wie de rechte wegen gaan (59 550)

Gebed over de gaven

- V. Heer, onze God, met dit brood en deze beker
gedenken wij dat uw Zoon de beker van het lijden
als uw trouwe dienaar heeft aanvaard.
Geef dat deze symbolen ons zijn weg doen gaan, tot heil van velen.
Wij vragen het U door Hem, uw Zoon,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
- A. Amen.**

Eucharistisch gebed

Onze Vader

V. Laten wij, in deze missiemaand, het gebed bidden
dat Jezus zelf ons leerde,
in verbondenheid met alle mensen over de hele wereld.

A. Onze Vader...

Vredeswens

V. Heer Jezus, wij verlangen naar een wereld van vrede,
een wereld waarin voor elke mens een eigen plaats is.
Help ons vredebrengers te zijn in onze eigen kring
en overal waar we met anderen samen leven en werken.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

A. En met uw Geest.

V. En geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap...

Lam Gods

Communie

- V. Goede voornemens om dienstbaar te zijn aan elkaar komen het best tot uiting rond de tafel: zorgzaam omgaan met elkaar, eten delen met elkaar. We mogen nu met Jezus, met allen die hier samenzijn en met allen die in God geloven, wereldwijd, het Brood van Jezus delen. Dit is het Lam Gods...
- A. Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.**

Lied na de communie

De laatsten worden de eersten (39 589)

Bezinning

- L. Het evangelie is duidelijk: als volgeling van Jezus moet je dienaar zijn. De weg van Jezus zet de wereld op zijn kop. Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten staan het hoogst aangeschreven. Eigenbelang, winstbejag, daar is geen plaats voor. Jezus leeft het heel duidelijk voor: Hij heeft geleefd om zijn leven door te geven aan anderen. Hij stierf om anderen het leven te schenken. Ook aan ons wordt die vraag gesteld: wil je solidair zijn, wil je je leven in dienst stellen van het geluk van anderen? Het is een uitnodiging die veel vraagt van ons, maar Hij geeft ons ook alles om echt gelukkig mens te zijn.

Gebed na de communie

- V. God, Vader, met het evangelie van vandaag heeft Jezus een leidraad willen geven voor ons leven. Vaak gaan wij echter een andere weg dan die waarop Hij ons voorgaat. Leer ons daarom hoe wij grenzeloos en onvoorwaardelijk kunnen liefhebben en hoe wij heel ons leven in dienst kunnen stellen van elkaar. Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
- A. Amen.

Slotlied Roept God een mens tot leven (52 914)

Zending en zegen

- V. Laten we er vandaag aan beginnen: bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk, met Jezus als gids. Daartoe zegene ons, God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest.
- A. Amen.