

# Een mooi verhaal uit Liberia | De drie geliefden

In Gbarnga, een stad in Liberia, wilde een moeder dat haar zoon ging trouwen. Drie jonge vrouwen hoorden dat en vertrokken onmiddellijk naar het huis van de moeder en zoon in Gbarnga. Voor elk van de drie was het een verre reis. Onderweg ontmoetten de drie jonge vrouwen elkaar op een kruispunt. Ze begrepen snel dat ze dezelfde missie hadden: trouwen met de jongen uit Gbarnga.

Elke vrouw had een magisch voorwerp. De eerste had een speciale spiegel, waarin ze kon zien wat er ver weg gebeurde. De tweede had een tapijt dat kon vliegen. De derde vrouw had een genezend boek: als ze er een verhaaltje uit voorlas aan iemand die ziek was, kon die genezen van eender welke ziekte. De drie vrouwen keken in de spiegel. Ze wilden zeker zijn dat de jongen intussen nog niet getrouwd was! Gelukkig niet. Maar hij lag wel ziek in bed. Daarom stelde de tweede vrouw voor aan de derde om op het vliegende tapijt te stappen. Zo kon ze snel de jongen bereiken met haar genezend boek.

Toen de vrouw aankwam, was de jongen erg ziek. De dokters wisten niet hoe ze hem konden helpen. De moeder was erg bedroefd, want ze dacht dat haar zoon zou sterven. De jonge vrouw vroeg aan de moeder of ze een verhaaltje mocht voorlezen aan haar zoon. Ze was er zeker van dat hij dan zou genezen. Ten einde raad stemde de moeder toe. De jonge vrouw begon te lezen en kijk! De jongen werd beter! Iedereen in Gbarnga sprak erover. Wat een bijzondere vrouw!

Intussen waren ook de twee andere vrouwen in Gbarnga aangekomen. Ze hoorden dat de moeder wilde dat haar zoon trouwde met de vrouw met het genezende boek.

“Nee, ik kan dat niet aanvaarden. Want als ik niet in mijn spiegel had gekeken, dan wisten we niet dat de jongen ernstig ziek was!”, riep de eerste jonge vrouw.

“Ho ho ho! Niet zo snel”, zei de tweede jonge vrouw. “Als je niet met mijn vliegend tapijt snel tot hier was gevlogen, dan was je nooit op tijd geweest om de jongen te genezen.”

De derde jonge vrouw antwoordde hen: “Het is waar dat we de spiegel en het vliegende tapijt nodig hadden, maar het is uiteindelijk wel een verhaaltje uit mijn magisch boek dat de jongen genezen heeft! Zonder mijn boek was dit onmogelijk geweest. Het is dus aan mij om met de jongen te trouwen.”

De moeder van de jongen kon maar niet beslissen wie nu de beste vrouw was voor haar zoon...

---

In Gbarnga, een stad in Liberia, wilde een vader dat zijn dochter ging trouwen. Drie jonge mannen hoorden dat en vertrokken onmiddellijk naar het huis van de vader en dochter in Gbarnga. Voor elk van de drie was het een verre reis. Onderweg ontmoetten de drie mannen elkaar op een kruispunt. Ze begrepen snel dat ze dezelfde missie hadden: trouwen met het meisje uit Gbarnga.

Elke man had een magisch voorwerp. De eerste had een speciale spiegel, waarin hij kon zien wat er ver weg gebeurde. De tweede had een vliegende eenhoorn. De derde man had poeder waarmee hij iedereen kon genezen. De drie mannen keken in de spiegel. Ze wilden zeker zijn dat het meisje intussen nog niet getrouwd was! Gelukkig niet. Maar ze lag wel ziek in bed. Daarom stelde de tweede

man voor aan de derde om op de vliegende eenhoorn te stappen. Zo kon hij snel de jongen bereiken met zijn genezend poeder.

Toen de man aankwam, was het meisje erg ziek. De dokters wisten niet hoe ze hem konden helpen. De vader was erg bedroefd, want hij dacht dat zijn dochter zou sterven. De jonge man vroeg aan de vader of hij het meisje een beetje poeder mocht laten inademen. Hij was er zeker van dat ze dan zou genezen. Ten einde raad stemde de vader toe. En kijk! Het meisje werd beter! Iedereen in Gbarnga sprak erover. Wat een bijzondere man!

Intussen waren ook de twee andere mannen in Gbarnga aangekomen. Ze hoorden dat de vader wilde dat zijn dochter trouwde met de man met het genezende poeder.

“Nee, ik kan dat niet aanvaarden. Want als ik niet in mijn spiegel had gekeken, dan wisten we niet dat het meisje ernstig ziek was!”, riep de eerste man.

“Ho ho ho! Niet zo snel”, zei de tweede man. “Als je niet met mijn eenhoorn snel tot hier was gevlogen, dan was je nooit op tijd geweest om het meisje te genezen.”

De derde jonge man antwoordde hen: “Het is waar dat we de spiegel en het vliegend tapijt nodig hadden, maar het is uiteindelijk wel *mijn poeder* dat haar genezen heeft! Zonder mij was dit onmogelijk geweest. Het is dus aan mij om met haar te trouwen.”

De vader van de jongen kon maar niet beslissen wie nu de beste man was voor zijn dochter...

## Om over na te denken...

- Met wie is de jongen/met meisje volgens jou getrouwd? Waarom denk je dat?
- Zou jij kunnen kiezen met welke jonge vrouw/man uit het verhaal je zou trouwen?
- Wanneer heb jij het moeilijk om keuzes te maken? Hoe probeer je dat dan te doen?
- Welk speciaal voorwerp zou jij graag hebben? Waarom?
- Hoe kun jij andere mensen helpen?
- Wat doe jij als je ziek bent? Wie kan jou beter doen voelen?
- Uit welk verhaal haal jij kracht als je het moeilijk hebt?
- Ken je mensen die kracht vinden bij God en Jezus?
- De jongen/Het meisje kon genezen omdat de drie vrouwen/mannen samenwerkten. Wanneer heb jij iemand kunnen helpen door met anderen samen te werken?

Om te kleuren



Om te kleuren

