



# Sterzingen 2019-2020

**Zendingsmoment**

**missio**

# Openingstekst

Driekoningen, het feest van de ster:  
een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis,  
een lichtpuntje dat ons de richting wijst naar het echte leven.  
Zien ook wij de ster die ons de weg wijst?  
Willen wij ons wel laten leiden naar...  
Ja, naar waar eigenlijk?

Met die drie wijzen uit het Oosten  
willen wij vandaag opnieuw dat kind in de kribbe vinden.  
Want wie zich door dit kind laat raken  
vindt het leven  
en wordt zelf licht en leven.  
Dan weet je wat je kunt doen,  
hoe je kunt leven.

Net als die drie wijzen  
willen wij vandaag de straat op gaan  
en iedereen vertellen over dat kind.  
We willen vandaag ook leven geven,  
opdat alle kinderen een beter leven krijgen.

# Gebed

Goede God,  
om wat klein is,  
weerloos en nietig  
zijn wij hier gekomen.  
Om wie machteloos is en gekwetst.  
Om wie een betere toekomst verdient,  
in welk land dan ook.

Daarom, God,  
bidden wij om hoop die leven doet  
en om helder sterrenlicht  
als teken van uw aanwezigheid.

**Amen.**

# Bezinningstekst

Voor elke tocht is er een ster.  
Een woord, een teken,  
een weg, een uitweg,  
een terugweg als het moet.

Voor elke tocht is er een ster.  
Een vriend, een hand,  
een huis, een thuis,  
een boek, een beeld,  
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster.  
Voor ieder mens,  
voor jong en oud,  
die wijs wil heten.  
Voor iedereen die zoekt  
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster.  
Die wijzen brengen zal  
waar 't wonder van het leven  
in eenvoud wordt getoond.  
Waar Gods liefdevolle geven  
in kinderogen woont.

- Frans Weerts

## Duiding

Als Sterzangers zijn jullie niet enkel verbonden met elkaar, maar met alle Sterzangers over de hele wereld. In deze periode trekken in meer dan honderd landen de kinderen als Drie Wijzen de straat op. Allemaal gaan ze zingen aan de deuren van de huizen, om te vertellen dat Jezus is geboren voor iedereen. Maar jullie zijn ook verbonden met jullie leeftijdsgenoten, die niet alle kansen krijgen die jullie hier hebben en soms vanzelfsprekend vinden.

De opbrengst van jullie Sterzing-actie wordt gaat naar projecten die kinderen wereldwijd helpen. Dit keer geven we speciaal steun aan straatkinderen in Venezuela. Zij kunnen niet meer bij hun ouders of familie terecht. De Kerk vangt hen op en helpt hen zichzelf weer graag te zien. We willen dit waardevolle werk steunen. Daarom hoopt iedereen dat jullie je beste beentje voorzetten! Om jullie daarbij te helpen, willen we graag Gods zegen vragen.

# Zending

De wijzen uit het Oosten  
die naar Bethlehem gekomen waren  
zijn daar niet voorgoed gebleven.  
Ze zijn terug naar huis gegaan  
en hebben iedereen verteld over het Kind dat voor ons geboren is.

Onze Sterzangers vertrekken hier straks ook.  
Zoals die wijzen toen,  
mogen ook zij iets meenemen;  
het licht van Gods vrede.  
Wij hopen dat zij dit licht delen aan de deuren van onze huizen,  
om zo hun verbondenheid te tonen.

Moge God hen daarbij helpen,  
de ster volgens,  
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
**Amen.**