



# Sterzungen 2019-2020

**Viering**

**missio**

# Lied

“Nu sijt wellekome” of  
“Een ster vertelt ons van het kind in Bethlehem” of  
“This little light of mine”

## Welkomstwoord en kruisteken

V. Welkom in deze viering ten voordele van Sterzingen.

Sterzangers treden in de voetsporen van de drie Wijzen, die een ster aan de hemel volgden tot bij de pasgeboren Jezus. Daarna trokken ze naar alle uithoeken van de wereld om te verkondigen wat ze gezien hadden. Vandaag zetten de Sterzangers dat verder. Ze gaan van huis tot huis de blijde komst van het kindje Jezus vertellen en brengen zo Gods zegen aan de huizen.

Maar het gaat nog verder: de opbrengst van Sterzingen is niet voor eigen zak, maar wel voor de kinderprojecten van Missio. Bovendien gaan er kinderen in meer dan 130 landen tijdens de kerstperiode de straat op om te Sterzingen. Zo draagt de actie bij aan wereldwijde verbondenheid. Sterzingen is één van de grootste acties van de kinderwerking van Missio.

Straks trekken we op pad om het Goede Nieuws te verkondigen. “Jezus is geboren voor ieder kind”. Met de opbrengst van het Sterzingen kan Missio steun geven aan initiatieven van de Kerk overal ter wereld. Dit jaar zingen we voor een project in Venezuela. Daar de Kerk kinderen op die op straat moeten leven omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen.

Laten we ons in deze viering nabij zijn door God die is de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

A. Amen.

## Inleiding

L. Tegenwoordig dragen vele dingen sterren.  
Het aantal sterren is de kwaliteit.  
Een vier- of vijfsterrenhotel: whow, sjiek zeg!  
Drie sterren op z'n schouder: amai een hoge piet.  
Een TV van vijf sterren: kwaliteit verzekerd.  
Zelfs mensen worden soms met sterren gequoteerd.  
Maar jij, lieve medemens,

Van mij krijg jij geen sterren.  
Ik wil je geen etiket opplakken.  
Jij bent voor mij gewoon een hemel op aarde.  
Een hemel met geen drie, vier of vijf,  
Maar ontelbaar veel sterretjes.

*(B. Schellekens)*

## Vergevingsmoment

*(Na elke tekst kan door een Sterzanger een vuurwerkstokje aangestoken worden. Dit wordt geplaatst op het altaar, in een mooie vaas zand of kiezels.)*

- V. We proberen net zoals Jezus vandaag licht te brengen in ons midden.  
Maar soms is dit een moeilijke opgave.  
Ons licht is niet sterk genoeg, we hebben te weinig geduld,  
we denken niet verder dan het verlichten van ons eigen huisje.  
Laten we daarom om een nieuwe kans vragen.
- K. Als alle mensen en alle kinderen koningen zouden zijn, dan hadden zij gelijke rechten.  
Alle kinderen zouden gelijk zijn voor de wet!  
Maar dat is niet zo: meisjes mogen vaak minder dan jongens  
en kinderen met een andere huidskleur worden vaak benadeeld.  
En wij stoten ook kinderen uit, bij een spel bijvoorbeeld.  
Heer ontferm U.
- A. **(gezongen)**  
**Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**
- K. Als alle mensen en alle kinderen koningen zouden zijn, dan hadden zij gelijke rechten.  
Alle kinderen hadden recht op een goede opvoeding!  
Maar vele vaders en moeders kunnen niet voor hun kinderen zorgen  
omdat ze zelf te hard moeten werken.  
En ook bij ons zijn er kinderen die nooit eens echt met hun ouders kunnen praten of spelen.  
Heer ontferm U.
- A. **(gezongen)**  
**Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**

- K. Als alle mensen en alle kinderen koningen zouden zijn, dan hadden zij gelijke rechten.  
Alle kinderen hadden recht op gezondheidszorg!  
Maar in de hele wereld sterven dagelijks duizenden kinderen  
omwille van armoede, honger, ziekte en oorlog.  
Alle kinderen zouden liefde, zorg en aandacht moeten krijgen!  
Maar vele kinderen worden gepest en mishandeld, ook bij ons.  
Heer ontferm U.
- A. **(gezongen)**  
**Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**  
**Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.**
- V. God onze Vader, iedereen moet weten dat Jezus voor alle mensen geboren is.  
Help ons om meer van elkaar te gaan houden.  
Help ons om Uw boodschap van liefde en vrede aan iedereen te vertellen.
- A. **Amen.**

## Gloria Here der heren

## Openingsgebed

- V. Goede God, wij zijn op zoek naar U.  
Wij hopen U te vinden  
in het gewone leven van elke dag.  
In de goede dingen die gebeuren.  
Wij bidden U:  
maak uw naam aan ons bekend,  
kom onweerstaanbaar aan het licht.  
Wees onze God in woord en daad  
en in het leven dat wij met elkaar delen,  
vandaag en alle dagen.
- A. **Amen.**

## Eerste lezing

# Antwoordpsalm

## Tweede lezing

## Acclamatie

## Evangelie

## Homilie

## Geloofsbelijdenis

A. Ik geloof in God, de Schepper,  
die de sterren heeft gemaakt.  
Ik geloof in God die ons graag ziet  
en voor ons zorgt.  
Ik geloof in een God  
die zorg draagt voor alle mensen, klein en groot.

Ik geloof in Jezus Christus,  
Zoon van God en vriend van alle mensen.  
Ik geloof in Jezus die ons leert delen.  
Ik geloof dat Jezus een wereld wenst  
met mensen die blinken als sterren.

Ik geloof in de Heilige Geest,  
in mensen die leven vanuit Jezus, in liefde voor elkaar.  
Ik geloof in de Geest die bij ons is en ons helpt.

**Ik geloof in mensen die ons helpen te leven zoals Jezus.  
Ik geloof dat wij samen als vrienden wonderen kunnen doen.**

## Voorbede

- V. De wijzen uit het Oosten werden geleid door het Licht dat voor hen uitging.  
Laten we samen bidden opdat we een licht en een wereldster zijn voor mekaar.
- K. Voor mensen die op zoek gaan in oost en west, in noord en zuid, om U te vinden.  
Voor mannen en vrouwen die hulp bieden aan wie honger heeft of ziek is.  
Dat hun ster mag stralen in deze wereld ...
- A. (gezongen)**  
**This little light of mine, I'm gonna let it shine (3x)**  
**Let it shine (3x)**
- K. Voor onszelf; dat wij onze blik richten tot achter onze horizon.  
Dat we volkeren van andere continenten een plek in ons hart geven.  
Dat we zouden beseffen dat U iedereen lief hebt  
en dat U een God bent van alle rassen en talen.
- A. (gezongen)**  
**This little light of mine, I'm gonna let it shine (3x)**  
**Let it shine (3x)**
- K. Voor alle kinderen in Venezuela, dat zij in alle vriendschap met elkaar kunnen samenleven.  
Wij bidden opdat elk kind een goede opvang en een warme thuis mag hebben.  
Laat ons samen bidden.
- A. (gezongen)**  
**This little light of mine, I'm gonna let it shine (3x)**  
**Let it shine (3x)**
- K. Voor alle kinderen in Venezuela die zonder ouders moeten opgroeien.  
Dat zij veel steun mogen krijgen van de vrijwilligers van Missio.  
Zodat zij een betere toekomst mogen hebben.
- A. (gezongen)**  
**This little light of mine, I'm gonna let it shine (3x)**  
**Let it shine (3x)**

V. Goede, God, ga voor ons uit met uw licht,  
help ons uw ster te zien, uw Zoon te volgen en onze weg door het leven te vinden  
tot wij bij U mogen leven in het licht dat duurt tot in alle eeuwigheid.

A. Amen

## Bereiding van de gaven

*Indien de Sterzangers al voor de viering op pad gingen, brengen ze de opbrengst van hun actie naar voren met de andere gaven.*

## Gebed over de gaven

V. God, niemand heeft U ooit gezien.  
Toch wordt Gij zichtbaar in uw goede gaven: het brood en de wijn op deze tafel.  
Maak ze voor ons tot teken van uw grote liefde voor ons  
en vermeerder ons geloof en vertrouwen in u, door Christus, onze Heer.

A. Amen.

## Eucharistisch gebed

## Onze Vader

V. In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,  
en die ons vandaag opnieuw op weg zet,  
bidden wij tot God, onze Vader:

A. Onze Vader...

# Vredeswens

- V. God houdt van alle mensen.  
Hij droomt van een wereld waarin alle mensen als broers en zussen in vrede leven.  
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
- A. **En met uw Geest.**
- V. Laten wij dan ook met een stevige handdruk of een kus  
die vrede van Christus aan elkaar toewensen.
- A. **(gezongen)**  
**Vrede begint met een glimlach**  
**Vrede is eenvoud in mijn hart**  
**Vrede is rechtvaardigheid in mijn daden**  
**Vrede is liefde voor iedere medemens**

# Lam Gods

# Communie

# Bezinning      Driekoningenavond

- L. Elk jaar zongen de drie mannen 'driekoningen'.  
Maar dit jaar zongen ze met twee, want één van hen was ziek.  
'De zwarte koning is dit jaar verhinderd,' zeiden ze  
telkens er een deur werd opengedaan.
- Ze zongen ruim 36 euro bijeen.  
'Dat is dan 18 euro per man,' vonden ze, want ze waren met twee.  
'Zouden we onze vriend ook niet wat geven?' vroeg de ene.  
'Ben je gek? Hij heeft er niets voor gedaan,' zei de andere.
- Uiteindelijk besloten ze om hem toch maar zijn deel te geven.  
Toen ze in het huis van hun vriend kwamen, zat zijn vrouw aan tafel.  
'Het is niet zo best met hem,' zei ze met tranen in de ogen,



'ik moet nieuwe medicijnen kopen en heb geen geld meer.'

Wat later stommelden beide vrienden de trap op, naar de kamer van hun zieke vriend.

'We komen zeggen dat we goed verdiend hebben. Hier is jouw deel.'

En tegelijk legden ze al het geld dat ze bijeen gezongen hadden op het bed van hun zieke vriend.

*B. Janssen*

## Gebed na de communie

V. God, leer ons zien:  
de sterren van hoop,  
de kleine stappen naar gerechtigheid,  
het vechten van zovelen.

Leer ons zien:  
de sterren van hoop,  
de inzet van veel mensen om ons heen,  
die de sprong wagen,  
die altijd opnieuw beginnen na duisternis, na angst en pijn.

God, leer ons zien:  
de sterren van hoop,  
mensen met een open hart,  
mensen met een blik vooruit.  
Leer ons zien hoe Gij geboren wordt,  
hier en nu en midden onder ons.

**A. Amen.**

## Zending en zegen

V. U die als een ster voor ons uitgaat,  
wij bidden U,  
verlicht ons  
schijn voor ons uit,  
wijs ons de weg  
vandaag en alle dagen.

Zegen onze Sterzangers,  
die onbaatzuchtig de straat optrekken

ten voordele van straatkinderen in Venezuela.  
En zegen ook ons op onze weg  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

**A. Amen.**

## Hier wordt het land gezocht



1. Hier wordt het land gezocht gelijken zijn.  
waar wij



Niemand apart en geen minder zijn.  
kleuren die



Niemand apart en geen minder zijn.  
kleuren die

2. Hier wordt de tijd verhaast, dat wij elkaar verstaan,  
handen die wenken en ogen die open gaan.  
Handen die wenken en ogen die open gaan.
3. Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag.  
Mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.  
Mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.
4. Hier is het woord van Haar die ons geschapen heeft :  
'Waar is je zuster, je broeder die met jou leeft?'  
'Waar is je zuster, je broeder die met jou leeft,'
5. Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,  
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.  
Hoe wij genezen van heersen en misverstaan.



# Here der Heren

1)

He-re de He-ren, Koning der Ko-ningen,  
U wil ik e-ren, U wil ik lof zingen.

Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,  
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.

2)

Eer aan de Va-der,  
eer aan de Zoon,  
eer aan de Geest.