



Aankondiging Missiezondag

Op 20 oktober is het Missiezondag. In de hele katholieke Kerk staan we dan stil bij onze wereldwijde verbondenheid en de zending die we als gelovige hebben. Dit jaar is er een buitengewone missiemaand, op vraag van paus Franciscus, om dit extra in de verf te zetten. Hoe kunnen wij getuigen van het geloof en het evangelie? Wat is onze zending, onze missie? Want ook wij zijn “gedoopt en gezonden”.

De collecte van de viering voor Missiezondag schenken we aan Missio. Dit jaar zullen daarmee straatkinderen in Venezuela geholpen worden. In Catia, één van de armste sloppenwijken rond de hoofdstad Caracas, hebben veel kinderen geen dak boven het hoofd en geen vooruitzicht op een goede toekomst. De salvatoriaanse gemeenschap vangt er nu al jongens in deze situatie op. Met onze collecte dragen we bij aan opvang voor meisjes, beter onderwijs en een project vol kunst en sport. Denk je aan hen?

Een extra steentje bijdragen kan op de rekening van Missio vzw: BE19 0000 0421 1012, met de mededeling ‘Straatkinderen Caracas’. Bedankt!

