



---

# Het doopsel

---

## Rituelen en symbolen

Bij het doopsel horen heel wat symbolen en rituelen. Wat zie je?



## De betekenis van het doopsel

Het doopsel is een groot feest. Dat is niet zonder reden. Er gebeurt toch heel wat! Vul de tekst aan met de woorden hieronder en ontdek wat het doopsel betekent.

*bidden – Geest – God – kaars – kansen – Kerk – liefde – meter – missiemaand – naam – Paaskaars – paus – peter – priester – Vader – water – wit – zelf – zending*

Bij een doopsel komt heel wat kijken. Als je gedoopt wordt, word je lid van de .....  
Vanaf nu hoor je bij alle katholieken van de wereld, bij een heel grote familie dus. De .....  
leidt in die familie alles in goede banen.

Tijdens het doopsel doet de ..... of diaken heel speciale dingen. Hij giet  
..... over je hoofd, zodat alles wat je ooit verkeerd deed weg gewassen wordt. Je  
krijgt ook speciale ..... op je hoofd, zodat je sterk bent om vanaf nu alles goed te  
doen. Je wordt nu een lichtpuntje in de wereld, daarom steken we ook een .....  
aan. Daarvoor gebruiken we de ....., omdat die verwijst naar Jezus die ook licht is.  
Om te tonen dat je nu anders gaat leven, krijg je daarna een ..... kleding aan. Je bent  
nu een ander mens! Je ouders zeggen luidop je ....., zodat God die voor altijd  
onthoudt.

In het doopsel belooft ..... ook dat Hij altijd bij je zal zijn en je graag ziet. Hij is de  
..... van alle mensen. Om altijd bij jou te zijn, zendt Hij zijn .....  
Die woont vanaf nu in je hart en zal je altijd helpen. Je ..... en .....  
zullen je helpen om dat nooit te vergeten. God vraagt dat jij dit vertelt aan andere mensen en dat je hen  
toont dat Hij ..... is. Dat kun je doen door het op te nemen voor andere mensen,  
aan hen te denken als ze het moeilijk hebben of zelfs voor hen te ..... . Dan kun je  
God vragen heel dicht bij die mensen te zijn. Je doopsel is dus niet enkel een groot geschenk, het is ook  
een .....

Tijdens de buitengewone ..... in oktober 2019 hebben we daar extra aandacht  
voor. Zo werken we samen aan een wereld waarin iedereen gelijke ..... krijgt en  
iedereen Jezus kent. Doe je mee?

## Het doopsel van Jezus

Ook Jezus werd gedoopt. We lezen zijn verhaal.

*Elisabet, de nicht van Maria, had ook een zoontje gekregen. Ze noemde hem Johannes. Johannes en Jezus werden groot. Johannes luisterde naar wat God hem zei. Hij zei dat God iemand zou sturen zodat de mensen God beter zouden kennen. Hij doopte mensen in de rivier, de Jordaan. Hiermee toonden ze dat ze anders wilden gaan leven. Jezus ging ook naar de Jordaan. Hij vroeg aan Johannes: 'Wil jij Me dopen?' Maar Johannes hield Hem tegen en zei: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden.' Maar Jezus zei: 'God wilt dat jij Mij doopt!' Toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, zag Hij dat de heilige Geest op Hem kwam. Een stem uit de hemel zei: 'Dit is mijn lieve Zoon. Hij maakt Mij blij.'*

**Beantwoord nu deze vragen.**

- Hoe zijn Johannes en Jezus familie van elkaar?

.....  
.....

- Waarom laten de mensen zich dopen?

.....  
.....

- Wat betekent het volgens jou dat "de heilige Geest" op Jezus komt?

.....  
.....

- Van wie is de stem die uit de hemel komt?

.....  
.....

## Mijn doopsel

- Ben jij gedoopt?

- Waar? Wanneer?

.....  
.....

- Wie zijn je meter en peter?

.....  
.....

Wat herinner je je nog van je doopsel?

.....  
.....  
.....

- Heb je een foto van je doopsel? Plak die dan hieronder!

- Waarom kozen je ouders ervoor jou te laten dopen?

.....  
.....  
.....

- Zou je je vandaag (opnieuw) laten dopen? Waarom wel of niet?

.....  
.....  
.....

**Een foto van mijn doopsel**