

Sterzingen 2018-2019

Catechesemoment

HANDIGE WERKMIDDELEN

- Kaars
- Bijbel (bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal)
- Verhaal over Artaban, de vierde Wijze (zie www.missio.be)
- Lied: Kom zing een vredeslied (partituren op www.missio.be)
- **Extra's** die je terugvindt op www.missio.be: PowerPoint over Missio, viering en zending, gezelschapsspel (aan te kopen), knutselideeën ...

DOELSTELLINGEN

- Duiding Sterzingen
- Kinderen laten kennismaken met het katholiek geloof (initiatie)
- Kinderen helpen groeien in hun jong geloof
- Kinderen een concrete manier aanreiken om solidair te zijn (diaconie)
- Aandacht geven aan de wereldwijde verbondenheid van de kerk

OMKADERING

- Sfeer van driekoningen, met kerststal
- Laat de kinderen in een kring rond de kerststal zitten (beperk de groep, indien mogelijk, tot maximaal 20 kinderen)

OP WEG GAAN

Vandaag komen we hier samen om op tocht te gaan. Maar we willen ons eerst goed voorbereiden op die tocht. Daarvoor willen we het eerst even stil maken in ons hart. We komen zo tot rust en luisteren naar ons hart.

(eventueel rustige muziek als achtergrond gebruiken)

Zijn jullie graag op weg? Gaan jullie graag op tocht?

En weten jullie altijd de weg? Of hoe zoeken jullie de weg?

Vandaag hebben wij moderne hulpmiddelen om de weg te vinden: een landkaart, een gps, internet ...



Toch vertrouwen wij vaak ook op andere zaken dan praktische hulpmiddelen. We luisteren naar goede raad, we leren van ervaringen van anderen. We volgen mensen die ons voorgaan, die ons helpen en ons soms de dingen op een ander manier laten bekijken.

HET VERHAAL VAN DE DRIE WIJZEN

Kennen jullie het verhaal van de Drie Wijzen?

De Drie Wijzen waren ook op weg. Zij wisten eigenlijk niet zo goed waar en bij wie ze zouden terecht komen. Maar ze volgden een ster die hen op de goede weg zette. Zonder het goed te weten volgden deze wijzen hun hart en kwamen zo bij het kind Jezus aan. Toen ze het kind zagen, werd hun hart meteen vervuld van grote vreugde en blijdschap.

Misschien kunnen we het verhaal uit de Bijbel eerst eens lezen.
We luisteren naar het evangelie (Matteüs 2,1-12).

(de bijbel wordt getoond en een kind steekt een kaars aan)

LIED

Kom, zing een vredeslied (je vindt de partituren van dit lied op www.missio.be)

HET KIND JEZUS

Het kind Jezus heeft de Drie Wijzen in hun hart geraakt. Ze zijn niet meer dezelfde als daarvoor. God heeft zich aan hen getoond en heeft hun leven veranderd. De Wijzen waren zoekend, toen ze Jezus in de stal vonden. Hun hart is helemaal open gegaan omdat ze de ster in vertrouwen gevolgd hebben. Dit willen ze niet voor zichzelf houden. Dit kunnen ze niet voor zichzelf houden. Vanaf nu hebben ze een opdracht gekregen, ze hebben een missie. Door de ster worden ze gezonden om dit goede nieuws aan alle mensen, over heel de wereld te brengen.

Kijk gerust ook eens naar het kind Jezus, hier in de kerststal. Wat zegt Hij jou? Word jij ook in jouw hart geraakt? Krijg jij hier en nu ook een zending mee?

Ook jullie worden hier, vandaag op tocht gezet. Jullie mogen zo meteen de boodschap van vrede brengen aan alle mensen. Zo kunnen jullie opkomen voor kinderen in deze wereld, veraf en dichtbij, die het minder goed hebben.

Want niet overal kunnen kinderen elke dag naar school gaan. Gewoon omdat er geen school is of omdat de ouders dit niet kunnen betalen. De kinderen moeten werken om centen te verdienen en kunnen dus niet leren lezen of schrijven.

Gaan jullie dadelijk mee op pad, achter de ster van Jezus aan, zoals de Drie Wijzen dat ooit ook deden?



MAAK JE KLAAR VOOR HET STERZINGEN!

Dan gaan we ons nu uitdossen zoals de koningen met mantel, kroon en ster. We weten niet wat we op onze weg gaan tegenkomen, maar we gaan in vertrouwen op pad. Het is immers Jezus zelf die ons leidt. We gaan het goede nieuws vertellen hier in de buurt. Het goede nieuws dat Jezus gekomen is voor alle mensen: rijk, arm, groot, klein ...

Met de opbrengst kunnen we kinderen in de hele wereld een betere toekomst bieden. Een toekomst waarin ook zij kunnen vertrouwen op de ster. Dit keer willen we ook in het bijzonder steun verlenen aan tienermoeders in Sangouiné, in het westen Ivoorkust. Deze meisjes wonen op het platteland waar ze niet naar school kunnen gaan. Hun ouders willen natuurlijk dat zij een goede opleiding krijgen en sturen hen naar de grote stad waar ze naar school kunnen gaan. Helaas zijn ze vaak niet goed voorbereid op het leven in die grote stad. Zo zijn ze vaak een gemakkelijke prooi voor mensen met slechte bedoelingen. Als ze in verwachting geraken komt hun opleiding in het gedrang. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zo hun hele toekomst bedreigd wordt, want ongetrouwde moeders krijgen weinig respect van de plaatselijke bevolking. De Kerk kijkt daar echter anders tegenaan. De parochie van Sangouiné vindt dat deze meisjes kansen verdienen. En ze wil hen daar bij helpen. Eerst en vooral is het belangrijk dat zij hun school kunnen afmaken. Daarom betaalt de parochie hun schoolkosten en zorgt ze dat de kindjes intussen goed opgevangen worden. Zo kan de moeder zich helemaal concentreren op school. Bovendien zorgt de parochie voor een goede medische begeleiding tijdens en na de zwangerschap, voor moeder en kind.

Daarom zamelen wij nu geld in. Zo kunnen wij deze parochie helpen om hun tienermoeders te helpen.

JIJ BENT DE VIERDE WIJZE

Weten jullie dat er een verhaal bestaat dat vertelt over een vierde Wijze? (zie www.missio.be)

Ook hij was onderweg, maar hij had de afspraak met de drie andere Wijzen gemist. Hij kwam steeds mensen tegen die hem nodig hadden voor iets. Zo verzorgde hij zieken, was mensen nabij. Hij kwam in Jeruzalem aan toen Jezus gekruisigd werd. Hij had grote spijt en dacht dat hij zijn tijd verloren had. Maar toen hoorde hij dat Jezus ook tijd 'verloren' had om andere mensen nabij te zijn.

Misschien kunnen jullie wel die vierde koning zijn!

ZENDING

Zend je Sterzangers op weg! Inspiratie daarvoor vind je op www.missio.be

