

Lieve kinderen,

Jullie eerste Werelddag nadert: die vindt plaats op 25 en 26 mei, ook in Rome. Daarom wilde ik jullie een bericht sturen. Ik zou het fijn vinden als jullie het ontvangen en ik bedank iedereen die meehelpt om het voor jullie beschikbaar te maken.

Bovenal richt ik me tot ieder van jullie persoonlijk, tot jou, lief kind, omdat "je kostbaar bent" in Gods ogen (Jes 43:4), zoals de Bijbel ons leert en zoals Jezus zo vaak heeft laten zien.

Tegelijkertijd richt ik deze boodschap tot jullie allemaal, omdat jullie allemaal belangrijk zijn en omdat jullie samen, dichtbij of veraf, het verlangen van ieder van ons laten zien om te groeien en onszelf te vernieuwen. Jullie herinneren ons eraan dat we allemaal kinderen, broeders en zusters zijn, en dat niemand kan bestaan zonder iemand die hem of haar op de wereld zette, niemand kan opgroeien zonder anderen, om liefde aan te geven en liefde van te ontvangen (vgl. Encycliek Fratelli tutti, n. 95).

Dus jullie kinderen, die de vreugde zijn van jullie ouders en jullie families, zijn ook de vreugde van de mensheid en van de Kerk, waarin ieder van ons een schakel is in een zeer lange ketting die zich uitstrekt van het verleden tot de toekomst en de hele aarde omvat. Daarom vraag ik jullie om altijd goed te luisteren naar de verhalen van volwassenen: jullie moeders, jullie vaders, jullie grootouders en jullie overgrootouders! En vergeet tegelijkertijd niet degenen onder jullie, die nog zo jong zijn, die al worstelen met ziekte en moeilijkheden, in het ziekenhuis of thuis, die het slachtoffer zijn van oorlog en geweld, die honger en dorst lijden, die op straat leven, die gedwongen worden om soldaat te worden of als vluchteling gescheiden worden van hun ouders, die niet naar school kunnen, die het slachtoffer zijn van criminele bendes, drugs of andere vormen van slavernij en misbruik. Kortom, al die kinderen van wie de kindertijd nog steeds wreed wordt gestolen, afgenomen. Luister naar hen, luister echt naar hen, want in hun lijden spreken ze tot ons over de echte wereld, hun ogen vol tranen en met dat sterke verlangen naar het goede dat geboren wordt in de harten van hen die echt gezien hebben hoe verschrikkelijk het kwaad is.

Beste vrienden, om onszelf en de wereld te vernieuwen is het niet genoeg om samen te zijn: We moeten verenigd blijven met Jezus. Van hem krijgen we veel moed: hij is altijd dichtbij, zijn Geest gaat ons voor en begeleidt ons op de wegen van de wereld. Jezus zegt ons: "Zie, Ik maak alles nieuw" (Openb. 21,5); dit zijn de woorden die ik heb gekozen als thema voor jullie eerste Werelddag. Deze woorden nodigen ons uit om zo lenig te worden als kinderen om de nieuwigheid te grijpen die de Geest in ons en om ons heen teweegbrengt. Met Jezus kunnen we dromen van een nieuwe mensheid en ons inzetten voor een samenleving die broederlijker is en meer aandacht heeft voor ons gemeenschappelijke huis, te beginnen met eenvoudige dingen als elkaar begroeten, respect tonen, 'het spijt me' zeggen en ook 'dankjewel'. De wereld verandert in de eerste plaats door kleine dingen en we hoeven ons er niet voor te schamen om slechts kleine stappen te zetten. Integendeel, onze kleinheid herinnert ons eraan dat we kwetsbaar zijn en dat we elkaar nodig hebben, als ledematen van één lichaam (vgl. Romeinen 12,5; 1 Korintiërs 12,26).

En dat is nog niet alles. In feite, lieve kinderen, kunnen we niet op onszelf gelukkig zijn, want vreugde groeit naarmate we haar delen: ze komt voort uit dankbaarheid voor de geschenken die we krijgen en die we op onze beurt met anderen delen. Wanneer we wat we hebben ontvangen voor onszelf houden, of wanneer we grillen maken om dit of dat geschenk te krijgen, vergeten we zelf het grootste geschenk, dat zijn wij, voor elkaar: wij zijn het "geschenk van God". De andere geschenken zijn nuttig, ja, maar alleen als ze er zijn voor iedereen. Als we ze daar niet delen met elkaar, zullen we altijd ontevreden zijn en zal er nooit genoeg zijn.

Dus ja, als we samen zijn, is alles anders! Denk aan je vrienden: hoe heerlijk is het om met hen samen te zijn, thuis, op school, in de parochie, in de catechese, overal; om te spelen, te zingen, nieuwe dingen te ontdekken, plezier te maken, allemaal samen, zonder iemand uit te sluiten. Vriendschap is iets moois, en het is de enige manier om te groeien, door te delen en te vergeven, met geduld, moed, creativiteit en verbeelding, zonder angst, zonder vooroordelen.

En nu wil ik je een belangrijk geheim vertellen: om echt gelukkig te zijn, moet je bidden, veel bidden, elke dag, want gebed verbindt ons rechtstreeks met God, het vult ons hart met licht en warmte en helpt ons om alles met vertrouwen en respect te doen. Jezus bad ook altijd tot de Vader. En weet je hoe hij Hem noemde? In zijn eigen taal noemde hij Hem gewoon Abba, wat papa betekent (vgl. Mc 14,36). Laten we hetzelfde doen! We zullen ons altijd dicht bij Hem voelen. Jezus zelf beloofde ons dit toen hij zei:

"Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden" (Mt 18,20).

Lieve kinderen, jullie weten dat in mei velen van ons samenkomen in Rome, samen met jullie, die van over de hele wereld zullen komen! Dus, om ons goed voor te bereiden, raad ik jullie aan dezelfde woorden te bidden die Jezus ons leerde: het Onze Vader. Bid het elke ochtend en elke avond, en ook in je familie, met je ouders, broers, zussen en grootouders. Maar niet als een formule, nee! Denk aan de woorden die Jezus ons leerde. Jezus roept ons op en wil dat wij met hem de hoofdrolspelers van deze Wereld zijn, de bouwers van een nieuwe wereld, menselijker, rechtvaardiger en vreedzamer.

Hij die zichzelf opofferde aan het kruis om ons allemaal samen te brengen in liefde, Hij die de dood overwon en ons verzoende met de Vader, wil zijn Werk verderzetten in de Kerk, om ons heen. Denk hierover na, vooral als jullie je voorbereiden op de eerste communie.

Beste vrienden, God, die ons altijd heeft liefgehad (vgl. Jer 1,5), kijkt naar ons met de ogen van de meest liefdevolle papa en de meest tedere mama. Hij vergeet ons nooit (vgl. Js 49,15) en gaat elke dag met ons mee en maakt ons nieuw door zijn Geest.

Laten we met de heilige Maagd Maria en de heilige Jozef bidden met deze woorden:

Kom, heilige Geest
toon ons uw schoonheid
weerspiegeld in de gezichten
van de kinderen van de aarde.

Kom, Jezus
die alle dingen nieuw maakt
die de weg is naar de Vader,
kom en blijf bij ons.

Amen.

Franciscus